

Sevgili BilEcon 2013 mezunları, Değerli Meslektaşlarımız,

Bugün bizi biraraya getiren başarınız, kişisel tarihinizin dönüm noktalarından birisi. Bugün bizi biraraya getiren bir kutlama. Bugün bizi biraraya getiren birer dünya vatandaşı, bilinçli bireyler ve geleceğimizin güvencesi ve umudu olan sizlerin kendinize yapmış olduğunuz yatırımın tanığı olmaktan duyduğumuz onur.

Şair Murathan Mungan'ın dizeleri tam da bunu diyor:

Ne kadar uzak görünüyordu bize
Oysa geldik. İşte buradayız. Yaşlanıyoruz
Ama size
... yemin ederim ki
eğrelti otundan kömüre
boşuna değil yaşananlar

Bundan birkaç yıl önce size bölüm tanıtımı yaptığımızda çok uzak görünen bugünler, hatta 3 hafta önce bile hayal edemediğiniz bu günler geldi. Geldiniz. Buradasınız. Öğrendiklerinizin boşuna yaşanmamışlıklar yaratması için kendinizi donatmış ve bilim kentini yaşamış olarak.

Bölüm tanıtımıydı. İktisat biliminin verimli ve adil kaynak dağıtılması ve tercihlerin incelendiği bilim olduğunu duymuştunuz. Şimdi artık siz verimli, adil dağılımlar ve tercihlerin hepsinin konuşulabildiği, bilimsel ve rasyonel olarak değerlendirilebildiği bir dünyada lider olmak, o dünyayı var edebilmek için yola çıkıyorsunuz. Burada birlikte paylaştığımız eğitim ve öğrenim deneyiminizin sizde bırakmış olduğunu gördüğümüz en önemli unsurların sizin soran, yanıt arayan ve toplumun birer parçası olan bireyler olmanız bize hem onur hem de gurur veriyor. Önce iyi insan, sonra iyi iktisatçı.

Bu yolculuk kolay ve kısa bir yolculuk değildi. Ama çok doyurucuydu. Mikro derslerinizde sağlıklı iktisadi kararların marjinde verildiğini, marjinalin ürkülecek bir kavram olmadığını gördünüz. Yine mikro derslerinizde oyunların çocuklukla sınırlı olmadığını, büyüdükçe yaratıcılığınızın da büyütülebildiği hayat oyununda ve oyun kuramıyla okunabildiğini deneyimlediniz.

Makro derslerinizde iktisadi politika eylemleri ve kelimeler arasındaki gerilimi, kimi zaman eylemlerin kelimelerden güçlü olduğunu öğrendiniz. Ama bir yandan da kelimelerin eylemlerden daha güçlü olabileceğini gördünüz. İktisadi modellerde ard arda gelen kuşaklar modellerinde nesiller arası etkileşimi öğrendiniz. Size yapılanın sizden başkasını etkileyebileceğini, sizin diğerini gözetmeden yaşayamayacağınızı çalıştınız. Ötekiler olmadığını, herkesin farklı zamanlarda veya farklı mekanlarda, farklı insanlar olarak ama birlikte ve birbirini dinleyerek/bilerek/hissederek karar verdiğini deneyimlediniz.

İstatistik ve ekonometri derslerinizde sayılarla doğru söylemeyi ve bunun gücünü öğrendiniz. Kanıta dayalı tartışmanın önemini gördünüz. Politika tartışılırken kanıtların sizin en güçlü sözlü kılıcınız olduğunu öğrendiniz.

İktisat Düşünce Tarihi dersinizde yaşadığımız düzenin bir tercih olduğunu, zaman içerisinde değişen görüşlerin ve bunları bilmenin hayatımızın temelindeki zenginlik ve sağlamlık olduğunu gördünüz.

Aldığımız nice seçmeli derste sanatın hayatın ayrılmaz parçası olduğu düşüncenizi bize ikna ettiniz. Sanat için sanat, ders için sanat, hayatın içinde ve içinden sanat bilinciyle yaşayacak bireyler olarak yaratıcılığın korkulacak değil özgürlüklerle beslenmesi gereken bir zorunluluk olduğunu bize gösterdiniz.

Dil öğrendiniz. Sadece kendinizi duymanın değil, dünyayı daha iyi anlayabilmenin, kısa yaşantılarımızı zenginleştirmenin farklı diller ve sözcükler duymaktan geçtiğini bildiğiniz için. Başka görüşleri duymanıza imkan vereceği için farklı diller öğrendiniz.

Siz Bilkent iktisatta okurken ‘‘hepinizin farklı ama hepinizin eşit’’ olduğunu gördünüz, duydunuz, yaşadınız ve içselleştirdiniz. Dünyayı daha yaşanılır bir yer yapmayı sorumluluk gören bireyler olarak siz, birer sosyal bilimci olarak siz, ve bu toplumun oğulları ve kızları olarak siz, Şair Ataol Behramoğlu’nun da söylediği gibi:

Bir halkın oğlu olmak, ona ilişkin ne varsa bilmek değil midir?
Anlatabilmeli değil midir, ne varsa yaşadığı, düşlediği?

Yine hatırlayarak hepimizin düşlerinin farklı olabileceğini, ama birimizin düşünün diğerinin kabusuna dönüşmesine engel olmanın önemini, yine hatırlayarak kabus görmemek için uyumamak yerine hepimizin rüyalarından ortak bir rüya yaratabilmenin önemini. Siz değerli iktisatçılar, siz değerli sosyal bilimciler, siz sevgili hayat ortaklarımız, bu değerlerinizle katkıda bulunacağınız Türkiye’nin hayaline ortak olmaktan heyecan ve umut duyuyoruz.

Sevgili mezunlarımız, siz:

Birbirinizi tanımaktan korkmayın. Herbirinizin farklı renkleri sizi, ve bizi, zenginleştirecek

Birbirinizi dinlemekten korkmayın, herbirinizin farklı görüşü sizi, ve bizi zenginleştirecek

Birbirinizle konuşmaktan korkmayın, herbirinizin farklı sesi size ve bizi zenginleştirecek.

Şiddetsiz, barışla, sözle, şarkıyla, birlikte, hep birlikte, özgür bir ülkede, Bilkent’te edindiğiniz donanımınla bir dünya devi ekonominin yaratıcıları olacaksınız.

Şair Gülten Akın demiş ki

Ah kimselerin vakti yok
Durup ince şeyleri anlamaya
Kalın fırçaları kullanarak geçiyorlar
Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya

Değerli öğretim üyeleri, şimdi sizleri son birkaç yıllarına ortak olduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bu kıymetli ve genç meslektaşlarımızı, hayatın kalın fırçalarının arasında ince şeyleri anlayacak ve anlatacak olan meslektaşlarımızı kutlamaya davet ediyorum. Sevgili mezunlarımız, sizi ayakta alkışlıyoruz.

Değerli mezunlarımız, şimdi de sizleri bu donanımınıza sınırsız katkı vermiş olan, başarınızın tanıkları ve ortakları, size ince fırçayı tutmayı ve birlikte boyamayı öğretmiş olan değerli hocalarımızı kutlamaya davet ediyorum. Sevgili öğretim üyeleri, öğrencileriniz sizi ayakta alkışlıyor.

Tebrikler Bilecon 2013!

Selin Sayek Böke